

Maande Nup!

Uw liefde schryver is my siuwonder
en ik denk wel dat ik u wot
helpen kan, maar gy moet gedult
hebben, want ik moet er nog al wat
rouw overkrygen, daar ik het boek
daar het instaat niet uit mijn
honden wil geven.

Ik ben blijde het u alles wel gaat.
Ik ben meer zeer byderde geweest
in Schwab, maar kom nu aardig
by en hoop weder naar Boary
te gaan om daar de komende
ma te brengen: het schijnt dat ik
de honden niet kan verdragen, daar
ik tegenlicht de eerste Januarij heb
begonnen my minder wel te voelen;
doch het wilde ik het nie. Suetes,
en dacht het soo te overwinnen.

Ontvang met een lieve 'winnend
de hartelyke groete van

Uwe tuzegene met
100. bl. G. Stenford

archieff van Veen - argentinie (1928)

Kladdeema genealogie Amersfoort, opgesteld na 1885
 n.s. op grond van de gegevens verstrekt door de bruijdschijfjater.
 W.S. aan YHPE vd Veen (1893 - 1892)
 De bruijdschijfjater is mogelijk de weduwe
 van Jacob van Leeu Amersfoort † 1895.

(Tijje vd Veen)
 W

Leide met C. v. d. Boven
 29 okt. 1822.



Ongedateerd.

Archief vdVeen-Argentinië (1978)

Voorzijde: brief van de weduwe M.J.P. Amersfoortd aan haar "waarde neef".

Deze heeft haar kennelijk om inlichtingen gevraagd, die zij nog moet overschrijven uit het boek, waar het instaat en dat zij "niet uit handen wil geven".

Achterzijde: een kladschema voor een genealogie Amersfoortd, die na 1885 moet zijn opgesteld (=laatst voorkomende datum). Van dezelfde hand komen nog talrijke schema's in het Argentijnse archief vdVeen voor, de Amersfoortd-gegevens echter niet. De schrijver is mogelijk J.H.P.E. van der Veen (1853-1892). Zijn vader Petrus (1809-1879) verzamelde vele familie-gegevens. Mogelijk deed hij hetzelfde.

Identiteit van de schrijfster.

Een weduwe M.J.P. Amersfoortd, die een nicht zou zijn van één van de vdVeens, is niet zonder meer aan te wijzen.

De sleutel van het raadsel moet wel liggen bij Tetje vd Veen, een halfzuster van Petrus, die immers met Hendrik Amersfoortd getrouwd was geweest. Zij had een zwager Jacob, en die weer een zoon Jacob Paulus, die in 1885 stierf en een weduwe naliet. Hij en zijn vrouw waren dus (verre) neef en nicht van de zoon van Petrus

