

W<sup>e</sup> Edele Gestr: Heer  
den Heer Joh van der Leen  
te  
Wierga



Smilde den 1 Januarij 1841

Lieve Grootvader en Grootmoeder!

Ik wensch u veel geluk en voor-  
spoed in het nieuwe jaar. Dankbaar voor de  
menigvuldige blijken van liefde en toegeren-  
genheid, hoop ik, in het vervolg, door ge-  
hoorzaam te zijn en vlijtig te leven, uwe liefde  
waardig te zullen zijn.

Uw liefhebbende Kleinzoon,  
G. van der Meer.