

Den Jongenheer Pieter van  
de Veer aangehoord door zijn  
vrienden C. Hoornwater  
en S. Hartogthuis  
onder herinnering aan de groote  
verdiensden van zijn geachtverader  
aan Heer W. P. van de Veer.

Delft den 9 Januarij 1868.



GELUKWENSCH  
eerbiedig  
door

Den vervaardiger aangeboden.

aan

Den Wel Edel Geffrenigen Heer.

M. P. van der Veer.

Lid van de Eerde Kamer der Staten-Generaal.

Zijt welkom Edele Heer in lands vergaderzaal.

Strek daer uw land tot nut door handeling en taal.

De heus der burgers heest u oetvol onderscheiden.

Om in lands belangen tot in lands heil te helpen leiden

Die hulde aan ure deugd, helesambid, liracht van gees.

Is regtotrechtsoch thans gestemd en wel verdienst geweest.

Wenbarlig lang het heil van ure medemenschen.

En sta mij toe u met die eer geluk te wenschen.

